

Kristna Föreningen Filippis Årsberättelse 2011



*HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet.
Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.*

Klag. 3:22-23

Innehåll

Filippi 2011	3
20-30-gruppen.....	3
Bibelskola	4
Filippis medarbetare	4
Hemgrupper	4
Huskommittén.....	4
Innebandy.....	6
Juniörerna.....	7
Programkommittén	7
Seniorerna	8
Söndagsskolan	9
Ungdomsgruppen Berea	9
Ungdomssekreterare.....	9
Öppet vardagsrum.....	10

Filippi 2011

Ännu ett år har vi på Filippi fått leva i Guds nåd och bäras av Hans trofasthet. Glädjeämnen är som vanligt många, med fortsatt välbesökta gudstjänster och söndagsskola, och allt fler "nya" ansikten, särskilt bland studenterna. Ett glädjeämne under våren var "Öppet Vardagsrum" på Café Sandkakan, en uppskattad mötesplats för människor i alla åldrar och livssituationer. Andreas Engström drev detta den sista tiden av sin anställning som ungdomssekreterare i ELU. I september började Markus Hector sin tjänst som medarbetare i Filippi på 50% - ett stort glädjeämne! Arbetsuppgifterna handlar både om undervisning och självvård, samt att vara en resurs i kommittéer och styrelse, vilket vi fått märka redan under hösten. I december började sedan Anders Ek en volontärstjänst för ELU med fokus på ungdomscaféet och Berea - och strax därefter fick vi veta att en ny ungdomssekreterare för ELU skulle börja i Lund efter nyår. En stor glädje att få det stödet för våra ungdomar!

Året på Filippi har också på många sätt präglats av svaghet och tillkortakommanden, som påmint om att det är på grund av Herrens nåd som det inte är ute med oss. Styrelsen har fortsatt arbeta med flera vakanta platser och under hösten haft svårt med beslutsmässigheten. Vi har börjat sjesätta den nya strukturen med mer självständiga kommittéer och sett värdet av den, men också haft svårt att hitta personer till kommittéerna. Många av oss drar tunga lass på olika sätt, både i Filippi och i vardagslivet.

Inte minst det senaste har också präglat vår gemenskap under året, genom att flera medlemmar drabbats hårt av sjukdom och olycka. Vi, som så ofta tror att vi klarar oss ganska bra själva, har tvingats inse att vi är beroende av Herrens barmhärtighet, och på spontana bönesamlingar, i den gemensamma och den privata förbönen har vi fått bära fram de drabbade i bön. Och Gud hör bön och välsignar både den som får förbön och den som ber! Inför 2012 önskar vi, att den innerliga gemenskapen mellan syskon som inte klarar sig en dag utan Guds nåd, på ett ännu tydligare sätt skulle få präglade Filippi framöver.

Filippis styrelse

genom Sara Olsson

20-30-gruppen

Under 2011 har vi som är i 20-30årsåldern på Filippi träffats ett par gånger i månaden under terminerna. Söndagarna har fortsatt att bestå av lunch, fika och gemenskap och lördagskvällarna har haft ett varierat innehåll, men med fokus på den kristna gemenskapen som varit 20-30gruppens mål. Våren har innehållit bl. a. en arbetsdag då vi arbetade med Filippis bönerum, storstädade Café Sandkakan och hjälpte Jakob och Frida att flyttstäda. David Ekström och Angelica Bennsten har undervisat om bön under en av kvällarna och Tove från Umu har varit hos oss en under en dag och undervisat om hur ett kristet liv kan få ta sig uttryck i olika delar av vårt samhälle. Under hösten var vi under en lördag i Köpenhamn och hjälptes åt att guida varandra kring stadens sevärdheter och njöt samtidigt av en fantastisk höstdag!

Under våren bestod gruppen av omkring 20 personer. Men då vi under hösten blev färre började vi i kommittén fundera på 20-30gruppens framtid. En tanke när 20-30 startade var att gruppen bara skulle finnas så länge ett behov fanns och när vi i november utvärderade hösten och det minskade engagemanget valde vi att lägga ner 20-30gruppen. Vi är glada och tacksamma för allt gruppen fått

betyda och hoppas att de unga kristna som finns på Filippi genom andra former och sätt ska fortsätta att umgås och dela sin tro.

Salome Hector

Bibelskola

Även det gångna året har vi haft förmånen att ha bibelskola på Filippi. Det är Strandhem med Lars-Åke Nilsson i spetsen som har lagt upp dessa kvällar. Undervisningstillfällena har varit 5 kvällar per termin. Vårterminens tema var "Människan" och höstterminens "Psaltaren". Dessutom har vi fått höra om "Kyrkans tre första århundraden". Vi som haft förmånen att ha tillfälle att vara med har lärt oss mycket och vill gärna rekommendera denna möjlighet till fördjupning. Deltagarantalet har legat runt 13-15 personer.

Maja Gunnarsson

Filippis medarbetare

Markus Hector anställdes som medarbetare på 50 % den 1 september. Han har under hösten predikat ca en gång i månaden i gudstjänsterna. Utöver det har han funnits tillgänglig för samtal och deltagit i 20-30 gruppen och dess planering så länge den fanns kvar. Han har varit adjungerad styrelsen samt suttit med i gudstjänstgruppen och programgruppen.

Markus Hector

Hemgrupper

Under året har 10 olika hemgrupper med mer eller mindre regelbundna träffar funnits. I vissa grupper ingår dessutom barn. Åldersstrukturen sträcker sig annars från tonåringar till pensionärer. 3 av grupperna sorterar under Berea, 1 grupp tillhör 20-30-gruppen och de övriga 6 grupperna åldrarna däröver. Om man exkluderar Berea så är det ca 65 personer som deltar.

Maja Gunnarsson

Huskommittén

DEN UNDER 2011 PÅBÖRJADE omstruktureringen av Filippis verksamhet har inte medfört särskilt stora förändringar i Huskommitténs (HK) arbete. Till ansvarsområdet har dock mer direkt knutits Husvärdarnas ansvar och uppgifter; de två 'grupperna' arbetar dock fortfarande ganska självständigt. Namnet Huskommitté avser i det följande för det mesta ansvariga för fastigheten. Arbetet med att förvalta, underhålla och ibland 'förnya' huset är stort, men vi ser med stor tacksamhet tillbaka på året som gått.

En smärre skadegörelse gjordes i ett av söndagsskolans utrymmen, möjligen har dörren in stått olåst. Med hjälp av burkar med silverfärg sprayades ord och symboler på en del väggar och skåpluckor. Detta kunde sen lätt tvättas av med lacknafta. Samtliga föreningsmedlemmar, besökare och användare av Filippi uppmanas att med större noggrannhet låsa och kontrollera låsning av dörrar. HK har även bytt låskista i porten mot Sandgatan. Tacksamma har vi konstaterat att det är tydligt att

Huset står under den Allsmäktiges beskydd.

HUSKOMMITTÉN MED HUSVÄRDARNA

Huskommittén har under 2011 endast kunnat träffas vid fyra tillfällen, men en hel del frågor har avhandlats via mejl.

Eva Andersson och Jonas Tuveesson har sedan höstterminen haft delat ansvar för gruppen. Övriga ledamöter är Magnus Björklund, Ola Hugosson, Olof Weberup samt Thomas Imberg (huvudansvar för korridoren och dess uthyrning). Magnus Björklund har under året tagit över en del av ekonomin (hyresavisering m.m.) från Sven Gunnar Gunnarsson, som fortfarande har huvudansvar för bokföring och betalning. Vi är tacksamma för allt arbete Sven Gunnar utfört i HK och för fortsatt huvudansvar för ekonomin.

Husvärdar under 2011 har varit Maja Gunnarsson (huvudansvar), Britta Jonasson, Karin Tuveesson, Sven Olof Andersson och Peter Olsson. De har haft ansvar för diverse inköp till kök samt blommor, dukar, städning, julpyntning, småreparationer m.m. Även arbetsdagen i slutet av augusti – då städning, fönsterputsning m.m. utfördes – leddes av husvärdarna. Pengarna som kommer in via fikakassan är rikt välsignade. De räcker, förutom till inköp av allt som förtärs, också till t.ex. blommor, dukar, pappershanddukar, toalettpapper, ljus, värmeljus och städmaterial för både Filippi och caféet.

Vaktmästare. Även under verksamhetsåret 2011 har Mikael Svensson varit vaktmästare i huset samt utan kostnad för fastigheten kunnat lägga två–tre arbetsdagar på olika projekt. Dessa har krävt en hel del ledningsansvar vilket främst Eva Andersson har haft.

RENOVERING & UNDERHÅLL

Filippis lokaler. I början av året utfördes den planerade förbättringen av **akustiken i salongen**. Skivor pendlades ner fritt under nuvarande stuckatur, detta för att få minst åverkan på befintligt tak men största möjliga ljuddämpning. Arbetet beställdes genom Intex Sweden AB, försäljare av Lithos akustikputs-system, som i sin tur gav arbetet vidare till sin samarbetspartner Håkanssons Entreprenad.

Den erhållna ljuddämpningen är till full belåtenhet, däremot kunde detaljer i taket utförts på ett mycket noggrannare sätt. HK har planer på att på något sätt montera en kant som döljer upphängningen, genom ideellt arbete eller en undertaksleverantör.

Inredningsgruppen inom HK arbetar vidare med **möbleringen av verandan**. Fåtöljer har inköpts till bibliotek och samtals-/bönerum. HK arbetar även med förbättring av **ventilationen i samlingsalen** (mål: påbörjas VT 2012) samt med att installera kombinerat fast och trådlöst **nätverk i fastigheten**, för att serva korridoren och Filippis lokaler (mål: klart under våren 2012).

Övriga lokaler. Under 2011 färdigställdes den utvidgade **lägenheten i gårdshuset** genom att vindsutrymmet på fjärde våningen inretts. Mikael Svensson har utfört merparten av arbetet.

Iordningställande av **fastighetens källarutrymmen** har fortsatt.

Arbetet med att iordningställa ett **bönerum under caféet**, med ingång från Lilla gården, blev större än beräknat. För att undvika framtida fukt påbörjades ett grävnings- och dräneringsarbete på gården, längs ytterväggen. Eftersom området "innanför vallarna" i Lund är fornlämning krävdes tillstånd från Länsstyrelsen samt viss arkeologisk undersökning. Vi har därefter erhållit en detaljerad rapport om

iakttagelser och jordprover från diket. Albin Gustavsson, Kai Henrysson samt vänner från såväl Credo, Theofil som EFS hjälpte Mikael med det tunga dräneringsarbetet under den regniga sommaren. Mikael har i bönerummet utfört visst putsningsarbete samt påbörjat isolering och gipsning av tak. El för belysning mm är framdragen av Burlövs El; rördragning för värme samt viss justering av befintligt avlopp har gjorts av Rörexpressen.

Rörexpressen har även installerat **ny värmeväxlare i källaren** (den förra var från 1974), tagit bort onödiga värmerör, gjort viss **nydragning i Credos expedition** i gårdshusets källare samt monterat ny radiator i **'nya pingisrummet'** (pingisbordet är flyttat till f.d. motionsrummet). Under hösten har det varit vissa problem med att få hantverkare att utföra utlovat arbete.

UTHYRNING – LÄGENHETER OCH LOKALER

Samtliga bostäder och lokaler utom caféet har varit uthyrda under 2011. Föreningen har även detta år betalat viss hyra för caféet. Under våren drev Andreas Engström m.fl. caféet som "öppet vardagsrum" två dagar i veckan och som ungdomscafé på onsdagarna. Detta upphörde till hösten. Under november och december (och t.o.m. febr. 2012) har Theofil hyrt lokalerna genom Filippis lokaluthyrare Maja Gunnarsson.

Huset hade 2011-12-31 följande hyresgäster: Kristna Föreningen Filippi, Credo Lund/Credo Syd, Theofil, Design för livet/Till Liv, Anders Ek, Thomas Imberg, Maria Axelsson, Betty Svensson (Maria Gunnarsson 2:a hand), Annie Larsson, Fredrik Gustavsson, Johannes Adrian, Mikael Svensson, Maja Sjödahl, Henrik Gustavsson (Hanna Gustafsson 2:a hand) samt Annika och Magnus Tuvevesson.

För Huskommittén och Husvärdarna

Eva Andersson

Innebandy

" En sund själ i en sund kropp skall bo"

Så står det på väggen i salongen på Filippi. I vårt programutbud finns det mycket som ger god näring åt själen. Ett försök att ge även kroppen ett visst mått av sundhet gör vi på lördagarna klockan 16:00.

Då är alla välkomna att spela innebandy i Klostergårdsskolans gymnastiksal. Under året har det emellanåt varit i underkant med deltagare, vi som varit med har stortrivts. "Något jag verkligen ser fram emot!", "Veckans höjdpunkt!" Så låter några av omdömena.

Full fart i en timme sedan summering av matcherna och välförtjänt dusch.

Det finns plats för fler deltagare i alla åldrar, ingen anmälan behövs.

Magnus Sjödahl

Juniorerna

Det är härligt att få vara med när barnen träffas på juniorerna varannan torsdag kväll på Filippi. Det är mycket glädje och högt i tak när de mellan 10-15 barnen och tre eller fyra ledarna träffas. De flesta barnen deltar även på söndagsgudstjänsterna men flera av dem tog också med sig någon klasskompis till juniorerna, vilket är extra roligt.

Under året har vi haft en skiftande program, bl.a. har vi målat wobblers som vi sedan använde när vi var och fiskade vid Rögles dammar, bowling, tenngjutning, bakning, övernattnings på Filippi, vävning, stickning, bad, snickeri, golf och hajk med övernattnings i militärtält.

Vi brukar börja kvällarna med att vi sätter oss i en ring, pratar lite och leker tidningsleken bl.a. för att vi ska komma ihåg vad alla heter. I slutet på kvällen så har vi en gemensam aftonbön med terminens sång, bibelvers, bön och så läser vi ur en andaktsbok.

Elisabeth Erlansson

Programkommittén

Inom Filippi har vi en önskan att utlägga bibelordet samtidigt som det tydligt kopplas till vår situation idag. Bakgrunden är alla löften knutna till Skriften och det fokus som Nya Testamentet har på att utlägga bibelordet. Bl.a. skriver Paulus om det i sitt sista brev, skickat till den unge Timoteus som ska ta över arbetet: "Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet... med allt tålamod och all undervisning." (2Tim 3-4) Bibeln är m.a.o. relevant; den handlar om våra liv, den kan förvandla oss och göra oss "fullt färdiga, väl rustade för varje god gärning". I programkommittén önskade vi därför att få bibeltexten utlagd och tydligt applicerad på vår situation idag. För att låta hela Skriften utmana och uppmuntra oss har vi gått igenom hela bibelböcker. Under de sista åren har därför en gammaltestamentlig och en nytestamentlig bok samt några kapitel ur ett evangelium alternativt Psaltaren utlagts varje termin. Undantagen har varit vid de större högtiderna, då predikan varit över kyrkoårets text. I brev till talarna har det betonats att texten inte bara ska förklaras utan också appliceras på vår vardag. Nedan följer de bibelböcker vi gått igenom på Filippi under 2011 och några av de tankar vi hade när vi valde dem:

Livet är inte enkelt att förstå sig på. Verkligheten är både komplex och fylld med kontraster. Allt från det ljuvligaste till det mest fasansfulla finns alltid närvarande. Skönheten paras med det förvridna. För att förstå vår situation och tanken med människan behöver vi gå tillbaka till alltings början. Under sju söndagar vårterminen 2011 gick vi därför igenom de elva första kapitlen i Bibeln. Serien handlade om vårt ursprung och om "Att förstå verkligheten".

Samtidigt behöver vi, för att förstå och sätta in tillvaron i sitt rätta sammanhang även lära känna honom 'genom vilken, och till vilken, allt är skapat' (Kol 1:16). Under sex av vårens söndagar gick vi därför igenom Kolosserbrevet. Temat för serien var "Fullheten i Kristus".

Slutligen följde vi under sju söndagar Jesus i Markus första kapitel. Finns fullheten i honom kan ju inget vara viktigare än att lära känna honom och lyssna till hans undervisning.

Enligt Bibeln är vi insatta i ett kosmiskt drama, där kallelsen är att dras närmare Guds hjärta. Han, som 'är kärleken', kallar oss in i ett äventyr fullt av intimitet, närhet och passion. Samtidigt är det en engagerad kärlek, som aldrig är likgiltig inför det den ser och som med svartsjuk vrede kämpar för sin 'älskade'. Tydligast kommer detta drama fram i Hosea bok, som vi under sju söndagar gick igenom under höstterminen 2011.

I detta kosmiska äventyr är kallelsen att älska och ära Gud. Då blir också frågan om förändring och mognad brännande. Det är när sammanhanget - den stora berättelsen - fyller mitt liv med mening, och när insikten om Guds kärlek börja sippra in, som motivationen till förändring föds. Under fyra söndagar gick vi därför igenom 2Petrusbrevet. Temat var: Att växa som människa och kristen.

Slutligen fortsatte vi vandringen med Jesus i Markus evangelium. Det är när vi lär känna honom som Guds kärlek blir både tydlig och oerhört utmanande. Temat för serien var: Reaktionen på Jesus...

Henrik Gustavsson

Seniorerna

2011 har seniorerna träffats vid fyra tillfällen. Vi har varit 25-30 deltagare vid aktiviteterna, som hållits både i Betlehems kyrkan i Malmö och på Filippi.

Vi har haft följande aktiviteter:

9 februari på Filippi

"Matin Luther och den framväxande reformationen"

Föredrag av Kyrkoherde Birger Grunditz

10 oktober på Filippi

"Antarktis tur o retur"

Föredrag av fil. Dr. Samuel Hylander

1 november på Filippi

"Lund under andra världskriget"

Prof. Em Sverker Oredsson

12 december

"Julbord"

12 december avnjöts det traditionella julbordet hos vännerna i Betlehems kyrkan i Malmö.

Vi i seniorerna kan glädjas åt att allt fler kommer till våra träffar.

VÄLKOMMEN du som är dagledig till våra träffar!

Information finns på Filippis hemsida och anslagstavlan

Jan A Andersson

Söndagsskolan

Detta år har söndagsskolan haft ungefär 20 till 25 inskrivna barn, uppdelade på tre grupper. Kristina Runeson hade ett övergripande ansvar under vårterminen och Maria Nilsson hade motsvarande ansvar under höstterminen. Under året har vi varit 12 till 14 personer som engagerat oss som ledare.

Samlingarna har, precis som föregående år, börjat med en gemensam storsamling och därefter har samtalen fortsatt i smågrupper anpassade till barnets ålder. I storsamlingen har vi sjungit, bett och gått igenom dagens bibeltext med hjälp av flanobilder. Barn som ännu inte uppnått åldern för att vara med i söndagsskolan har, tillsammans med sina föräldrar, fortsatt att vara med på storsamlingarna, vilket också är positivt. Varje grupp har avslutat sina gruppsamlingar med en enklare arbetsuppgift/pysseluppgift som varit relevant för gruppen.

I den lilla gruppen har några söndagar avsatts till sångsamlingar. Therese Eklund och Peter Olsson har ansvarat för dessa samlingar. Vid något tillfälle har föreningen fått glädjen att lyssna till barnens spontana sångglädje.

Söndagsskolan har under hela året ansvarat för barnens sång som sjungits på söndagens gudstjänster.

Maria Nilsson

Ungdomsgruppen Berea

Tonårsgruppen Berea har samlat unga till undervisning, bön, gemenskap, fika och lek också det senaste året. Berea är en viktig växtplats för unga människor som vandrat kortare eller längre på trons väg. Det är härligt att få träffa dessa glada ungdomar och se att flera av dem finns med på söndagens Gudstjänst på Filippi. Det har i snitt varit 20 personer på Berea under året, vilket är några färre än året innan, men ändå med en stabil kärna. Traditionen med en ledningsgrupp av ansvarstagande Bereaner har även praktiserats detta år och det är ett bra sätt att få träna sig i ledarskap. Många är de ungdomar som bidragit med aftonböner, hjälpt till med lovsången och fiket.

Det har under året märkts att Jakob Andersson slutade som ungdomssekreterare, vilket har medfört att kontinuiteten och möjlighet till att uppmuntra ungdomarna i vardagen har minskat. Men det är med glädje vi får ta emot en ny ungdomssekreterare i Lund genom Pelle Svensson, som får fortsätta arbetet med att bygga broar mellan tonåringar och deras olika mötesplatser.

Under året har det även varit ledare som arbetat ideellt genom att finnas med varje gång ungdomarna träffas. Under våren var Thomas Imberg och undertecknad med som ledare och under hösten har Sara Rubenson, Anders Ek, Mirjam Nankya och undertecknad funnits med på Berea-fredagarna.

Hjalmar Unosson

Ungdomssekreterare

Under vårterminen, (t o m 31 juli), arbetade Andreas Engström som vikarierande ungdomssekreterare i ELU med placering i Filippi, Lund. Från och med februari månad blev hans

arbetsplats helt och hållet Lund, då Jakob Andersson flyttade till Örskälljunga och tog över hans arbetsuppgifter där.

I hans arbete under våren ingick att:

- stötta och leda Berea tillsammans med Thomas Imberg och Hjalmar Unosson.
- planera och genomföra läger. Under våren främst påsklägret (15+) på Åhus, men också sommarens PULS på Strandhem.
- ansvara för avdelningen *ELU-info* i *Till liv*.
- ansvara för ungdomscaféet på *Café Sandkakan* och nysatsningen på *Öppet Vardagsrum*.

Andreas Engström

Öppet vardagsrum

Öppet vardagsrum kallades den nysatsning på Café Sandkakan som gjordes under vårterminen. Den initierades av ungdomssekreterare Andreas Engström som också ledde arbetet under våren med hjälp av frivilliga. De som hjälpte till regelbundet var Betty Svensson, Maria Rubenson, Henrik Nilsson, Maria Axelsson och Lisa Rådbo.

Ungdomscaféet fortsatte i vanlig ordning på onsdagar kl 15-19. Öppet vardagsrum kallades det som öppnade under tisdagar och torsdagar, kl 12-18, och som inte enbart inriktade sig på ungdomar utan ville nå människor i alla åldrar. Det som också skilde ÖV från ungdomscaféet var att det serverades lunch där för en billig peng då det öppnade kl 12. Luncherna var mycket uppskattade och blev en härlig mötesplats för människor i alla åldrar under våren.

Under eftermiddagarna serverades fika i samma stil som på ungdomscaféet. Antalet besökare varierade mellan ca 10-40 personer/dag. ÖV stängde i början av juni, utvärderades under sommaren, men fick inte någon fortsättning under hösten.

Andreas Engström