

Kristna Föreningen Filippis Årsberättelse 2012



Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

1 Kor 15:53-58

Innehållsförteckning

Filippi 2012	3
Filippis medarbetare	4
Barnkommittén	4
Söndagsskolan	4
Juniorerna	4
Förkunnelsekommittén	5
Gemenskapskommittén	5
Gemenskapshelg.....	5
Höstfest.....	5
Innebandy	6
Seniorerna	6
Filippis utfärd	6
Hemgrupper.....	7
Fikalistor	7
Filippis basar	7
Huskommittén	7
Huskommittén	7
Husvärdar	7
Arbetet under 2012	8
Ommålning och underhåll	8
Uthyrning - lägenheter och lokaler.....	8
Infokommittén	9
Ungdomskommittén	9
Ungdomsgruppen Berea.....	9
Ungdomssekreterare och ungdomsledare	9
Ungdomscaféet Sandkakan	10

Filippi 2012

Ännu ett år har gått. Ett år där vi fått leva i spänningsfältet mellan det förgängliga och det oförgängliga (anat i t.ex. vårens återkomst eller en överfylld gudstjänstlokal en söndag på Filippi; barn, unga, vuxna och äldre samlade kring Segerherren). I vetskapen om att segern är vunnen, har vi fått be och arbeta i Guds rike.

Under året har vi haft glädjen att både ha en egen medarbetare och ett team från ELU i huset och i Filippis verksamhet. Markus Hector har under 2012 arbetat som Filippis medarbetare på 50% och fortsatt vara en resurs för både styrelse, kommittéer och i mötet med människor, inte minst det ökande antalet studenter. Hans insatser har varit uppskattade, och det var med vemod vi i december, i vårt tycke mycket i förtid, tog avsked p.g.a. flytt och förlovning. I februari 2012 började Per-Jonas Svensson arbeta som ungdomssekreterare för ELU med placering i Lund - ett stort glädjeämne. Under våren höll Anders Ek, ELU-volontär, fortsatt i ungdomscaféet på Sandkakan. Efter sommaren fick Per-Jonas istället sällskap av tre ungdomsledare, som gör sin praktik i Lund (motsvarande ca 50% av deras tjänst). Styrelsen har under året samtalat med ELU om hur vi kan samarbeta på bästa sätt för alla parter, vilket varit givande.

Under året har vi tackat ja till att arrangera ELM-BVs årsmöte i Lund 2013, och en arbetsgrupp har inlett planeringen av detta. Gunilla Eliasson, KRIS-terapeut i Lund, är fr.o.m. hösten inte i tjänst, och sedan Markus slutat, står vi utan möjlighet att kunna erbjuda formell själavård. Styrelsen arbetar med frågan. Styrelsen har under året arbetat under delvis nya förutsättningar. Vid årsmötet antogs stadgeändringar som minskade antalet ledamöter från tio till sju. Erfarenheten hittills är en mindre men smidigare styrelse, som fått väldigt mycket stöd från kommittéerna. De flesta kommittéer har kommit igång under året; vissa fortsätter i princip som tidigare, andra är helt nya, t.ex. gemenskapskommittén. Detta resulterade bland annat under hösten i en uppskattad höstfest. De kommittéer som återstår att tillsätta är resurskommittén (som styrelsen f.n. täcker), och ungdomskommittén (Per-Jonas har fått fungera som kontaktperson för ungdomsarbetet då han även sitter i styrelsen). Detta är förstås inte en hållbar permanent lösning; på sikt behövs sju självständigt fungerande kommittéer för att styrelsens arbetsbörda ska bli rimlig. Styrelsens förhoppning är också att fler ska få möjlighet att komma in i engagemang när organisationen breddas. Vi har under året arbetat fram arbetsbeskrivning och PM för styrelsen, rutiner för medlemskap (bl.a. med medlemsvälkomnande under en gudstjänst i december) och infomaterial om Filippi. Styrelsen har också beslutat om att bjuda in medlemmarna till föreningsdag i november varje år, med start 2013. För att hinna lyfta blicken och fokusera på styrelsens visionära uppdrag, ordnades en styrelsedag i augusti.

Antalet medlemmar har under året ökat från 140 till 150 (inkluderar barn över 7 år).

Filippis styrelse genom

Sara Olsson

Filippis medarbetare

Under 2012 tjänstgjorde Markus Hector som medarbetare på Filippi. Till hans uppgifter hörde bland annat att planera programmet och att delta i styrelsens och förkunnelsekommitténs arbete. Under året har han predikat på gudstjänsterna ca. en gång i månaden. Han drog i arbetet med kafésamlingar samt i planeringen av ELM:s årsmöte här i Lund 2013. Den 9 december avtackades han på Filippi och avslutade sedan sin tjänstgöring vid årets slut.

Markus Hector

Barnkommittén

Söndagsskolan

Detta år har söndagsskolan haft ungefär 35 barn, uppdelade på tre grupper. Söndagsskolan har haft 16 inspirerande ledare som tillsammans hjälpts åt att forma vår söndagsskola. Under sommaren köpte söndagsskolan in ett nytt arbetsmaterial, Skatten. Det är ett inspirerande material som alla ledarna försöker att lära sig att använda. Samlingarna bygger, precis som föregående material, på att alla gemensamt får ta del av samma bibelberättelse och därefter delas barnen upp i mindre grupper för reflektion, diskussion, bön och ev. lite pyssel. Materialet, som är internetbaserat, inspirerar till att berätta bibelberättelser med olika hjälpmedel: film, drama, dockteater, bildberättande mm. Vår samlingsplats har nu blivit utrustad med möjligheten att ansluta en dator till projektor. Detta är uppskattat bland både ledare och barn och ger samtidigt nya möjligheter till att variera undervisningen.

Barn som ännu inte uppnått åldern för att vara med i söndagsskolan har, tillsammans med sina föräldrar, fortsatt att vara med på våra gemensamma storsamlingar, vilket också är positivt. Barnens sång har blivit ett uppskattat och återkommande inslag i Filippis gudstjänst. Varje månad presenteras en ny sång som sjungs gemensamt innan barnen tågar ner till sin samling.

Maria Nilsson

Juniorerna

Under vår- och höstterminen har vi haft möjlighet att träffas på juniorerna på Filippi. Varannan torsdag kväll har låg- och mellanstadiebarn träffats och hittat på roliga saker tillsammans. Varje gång har det varit mellan 10-20 barn och fyra ledare. En tredjedel av barnen som kommer har ingen annan kontakt med Filippis verksamhet, utan har följt med en kompis.

Under året har vi haft ett skiftande program, bl.a. har några barn vävt halsdukar, snickrat, besökt badhuset och bowlinghallen, bakning, pyssel, origami, skattjakt, femkamp, spelat spel, brännboll, utekväll på stranden, övernattningsbåde på Filippi och i militärtält under hajken då vi paddlade kanot.

Vi har börjat kvällarna med att vi sätter oss i en ring, pratat lite och lekt tidningsleken bl.a. för att vi ska komma ihåg vad alla heter. I slutet på kvällen så har vi haft gemensam aftonbön med terminens sång, bibelvers, bön och så har vi läst ur en andaktsbok.

Elisabeth Erlansson

Förkunnelsekommittén

Under detta vårt första verksamhetsår har kommittén bestått av Peter Henrysson, Annamaj Andersson och adjungerade Markus Hector och ibland Sara Olsson.

Arbetet i FK är både stimulerande och krävande. Ansvaret kan kännas stort och ännu har inte alla arbetsformer fallit på plats. Samarbetet har fungerat väl och vi har flera gånger känt stor tacksamhet för att så många personer arbetar i det tysta och bidrar med sin del till Filippis verksamhet.

Vi har haft fyra "egna" sammanträden + möte med styrelsen + att vi deltagit i olika gruppmöten. Flera grupper sorterar under FK:

- Gudstjänstgruppen med värdar, musiker, tekniker och mötesledare;
- Programgruppen;
- Ansvariga för lovsångskvällar, cafékvällar, kvällsbibelskolan;
- Media, d.v.s. bibliotek, boklåda och tidningsprenumerationer.

En stor del av arbetet går ut på att ha kontakt med dessa grupper. Inom varje grupp finns en ansvarig och flera medarbetare. Grupperna är självgående men samordning behövs för att tankar och planer ska komma alla till del.

En annan del av arbetet är diskussionen om hur Filippi kan utveckla sin verksamhet och göra så att fler känner sig delaktiga, hur vi kan lyfta fram musiken, vilka kontakter vi ha ska med andra grupper/organisationer o.s.v.

Annamaj Andersson

Gemenskapskommittén

Gemenskapshelg

Gemenskapshelgen 2012 hölls 13-14 okt (lör-sön) på Strandhem som vanligt. Temat var "Att vara kyrka idag- vad kan Nehemja lära oss?". Undervisningen handlade om staden med dess möjligheter och problem. Talare var Martin Helgesson, predikant i Roseniusföreningen Stockholm. Berea kom redan på fredagskvällen. ELU:s ungdomsledare hjälpte till med barnaktiviteter under bibelstudierna. 86 personer deltog under helgen. Festmiddag och gemenskap under lördagskvällen. Vi som arrangerade helgen tyckte det fungerade bra och hade roligt tillsammans. Vi tror även att övriga deltagare tyckte det. Ett PM för gemenskapshelgen har sammanställts av gemenskapskommittén.

Peter Olsson

Höstfest

Gemenskapskommittén ordnade en höstfest på Filippi 15/9. Mycket positivt. God uppslutning, ca 60 pers både barn och äldre. Många hjälpte till med vacker dukning och matlagning. Det bjöds på fördrink i form av varm äppeldryck. Tomatsoppa med bröd till huvudrätt och äppelkaka till efterrätt. Lite roligheter under middagen. Varade ca 2,5 timmar och avslutades med andakt av Marcus Hector. Ungdomarna stannade efteråt och umgicks längre (vi hade förberett snacks).

Peter Olsson

Innebandy

Innebandyverksamheten har rullat på även detta år. Varje lördag klockan 16 samlas ett gäng motionssugna i skiftande åldrar i Klostergårdsskolans idrottshall. Vi delar upp i lag och kör hårt i en timme. Stämningen är på topp och efter ett antal matcher så är det utvärdering av dagens insatser och välförtjänt dusch.

De flesta deltagarna har någon anknytning till Filippi, men det går utmärkt att ta med sig kompisar som inte vet något om vår förening. Det är en bra möjlighet att få uppleva vår härliga gemenskap och bli nyfiken på vad vi har att erbjuda för övrigt.

Du som inte provat ännu: Välkommen! Ingen anmälan eller förkunskaper behövs.

Magnus Sjödahl

Seniorerna

Vi har träffats vid fem tillfällen under året, omväxlande på Filippi och i Betlehems kyrkan i Malmö. Vi brukar vara ca 25 deltagare vid våra träffar.

Program 2012:

2 februari på Filippi, Lund

"Professor Hugo Odeberg en kristen lundaprofil"

Föredrag av Bert Modig

13 mars på Filippi, Lund

"Mellan änglamark och himlajord"

Föredrag av jägmästare Sven Sjunnesson

3 maj i Betlehems kyrkan, Malmö

"Biskop Bo Giertz och kyrkoliberalismens problem"

Föredrag av kyrkoherde Birger Grunditz

23 oktober i Betlehems kyrkan, Malmö

"Kristen eller religiös?"

Föredrag av Bert Modig

6 december i Betlehems kyrkan, Malmö

"Julfest 2012"

Det traditionella och berömda knytkalaset avnjöts i Betlehems kyrkan, Malmö.

VÄLKOMNA alla ni som är daglediga till våra träffar! Programmen kan du hitta på Filippis hemsida.

Jan A Andersson

Filippis utfärd

Söndagen den 3 juni åkte ett 50-tal Filippimedlemmar på en mycket trevlig utfärd. Dagen inleddes med högmässa i Lerbergets kyrka. Vi åt vår medhavda lunch i en vindstilla skogsdunge nära havet, där vi även hade lite gemensamma lekar. På eftermiddagen besökte vi Tropikariet i Helsingborg, och avslutade dagen med fika och gemenskap i gröngräset.

Betty Svensson

Hemgrupper

Även år 2012 har Filippi haft hemgrupper. Totalt 8 stycken, förutom dem som Berea har. Totala antalet medlemmar har legat mellan 60 och 70 personer. Samlingarna för de olika grupperna skiljer sig åt. Några samlas 1 gång/vecka, medan andra samlas lite mer sällan t.ex. 1 gång/månad. En del har inriktning bibelstudium, medan andra för diskussioner och samtal utifrån en bok. Gemensamt är att man har möjlighet att lära känna varandra på ett djupare plan och också kan dryfta glädje- och sorgeämne tillsammans.

Maja Gunnarsson

Fikalistor

Vid samlingarna på Filippi är det många som hjälper till med att ordna fika. Inför vårterminen 2012 var det Gunilla Prins och Gunhild Lilja som ansvarade för att sätta ihop en lista med fikagrupper. Inför hösten 2012 var det Gunilla Prins. Inför det nya året 2013 har Ingrid Sjunnesson gjort listan med fikagrupper.

Ingrid Sjunnesson

Filippis basar

Fredagen den 30 november 2012 var det dags för Filippis julbasar. Vi som hade förberett den, Magnus Sjödahl, Magnus o Sara Björklund samt René o Gunilla Prins, såg verkligen fram emot denna kväll. Under åtnjutandes av korv m bröd och något läskande, tömdes borden med hembakat, hemlagad sylt o marmelad, julgodis, kvistar, blommor m.m. som deltagarna haft med sig till försäljningen. Lotterier med vinster från Lunds Stenugnsbageri och vackra blomsteruppsatser samt chokladhjulet ökade den goda adventsstämningen bland alla dem som kom, ett 40-tal. Många var de som tävlade om att gissa arrangörernas gemensamma vikt, men det visade sig inte vara så lätt! Magnus bidrog till att även paketauktionen blev spännande. Vi kan se tillbaka på en kväll med trevlig stämning och en härlig atmosfär som gav ett tillskott på drygt 35 000 till Filippis kassa.

Gunilla o René Prins

Huskommittén

Huskommittén

Den del som förvaltar och hyr ut Filippis fastighet Thomander 31 – har 2012 bestått av Jonas Tuveesson och Eva Andersson som områdesansvariga; övriga ledamöter är Ola Hugosson, Olof Weberup och Thomas Imberg (huvudansvar för korridoren och dess uthyrning) samt Magnus Björklund med särskilt ekonomiansvar (hyresavisering m.m.). P.g.a. att Magnus fr.o.m. årsskiftet 2012/13 med sin familj bor och arbetar i Aten har Krister Erlansson gått in som vikarie för honom under kommande två år. Sven Gunnar Gunnarsson har fortfarande huvudansvar för bokföring och betalning.

Husvärdar

Den grupp som har särskilt ansvar för skötsel av Filippis lokaler – har 2012 varit Maja Gunnarsson (huvudansvar), Britta Jonasson, Karin Tuveesson och Sven Olof Andersson. De har haft ansvar för diverse inköp till kök samt blommor, dukar, städning, julpyntning, småreparationer m.m.

Även arbetsdagen i slutet av augusti då städning, fönsterputsning m.m. utfördes, leddes av husvärdarna. Regelbundet utförs ett stort "osynligt" arbete i form av att ex. handdukar tvättas (av Gunilla Prins), liksom dukar (av Maja Gunnarsson).

Arbetet under 2012

Har för Huskommitténs del ofta påverkats av hantverkare som inte alltid kommer som utlovat samt av brist på egna resurser i kommittén. Även i år har dock vaktmästare Mikael Svenssons insatser i fastigheten varit mycket värdefulla. Mikael har, genom en anställning i kommunen, under 2–4 dagar per vecka arbetat i huset och så bidragit till att kostnaderna hållits på nästan budgeterad nivå (dessutom till god stämning och regelbundna bönestunder). Detta har krävt en hel del ledningsansvar vilket främst Eva Andersson har haft – den nya tjänsten för bl.a. projektledning har varit till stor hjälp och omfattningen har varit ca 10 %.

Färdigställande av det nya bönerummet, under kaféets kök, har utgjort en stor del av årets projekt. Mikael har där utfört en hel del arbete medan isättning av nytt fönster & dörr, merparten av putsningsarbetet, inkoppling av värme (element och golv), målning av tak, läggning av golv samt montering av belysning har utförts av anlidade hantverkare (i sinom tid). Utvändigt har plåtslagare gjort avtäckning av plåt och trädgårdsfirma återställt stensättningen i ursprungligt skick. Bönerummet invigdes Första advent. Ventilationen i samlingsalen ska förbättras och HK har därför under året tagit in förslag på förändring, men diverse problem med befintlig anläggning har måst prioriteras. Även den under 2011 nyinstallerade värmepumpen har ställt till problem då kranvattnet i huset varit alltför varmt – den visade sig vara felkopplad.

Ommålning och underhåll

Credo har, tillsammans med Mikael och sommarjobbare, målat om sin expedition i källaren, ingång E. Taket i Filippis kapprum och i kuddrummet har ommålats. Eftersom samtliga hyresgäster i korridoren flyttade ut före sommaren gjordes i augusti en översyn av rum, inredning och möbler.

Ett kombinerat fast och trådlöst nätverk har installerats i fastigheten (med hjälp av Jan Berglund och Ola Hugosson) – detta betjänar korridoren och Filippis lokaler. Inloggning är "filippi" och lösenord är "sandkakan". Under hösten påbörjades arbetet med översyn av möbleringen i Filippis lokaler. Komplettering har gjorts i samtalsrummet intill samlingsalen (tidigare kallat bönerum) och biblioteket samt pågår i verandan. Therese Eklund och Gunhild Sjunnesson har på ett värdefullt sätt hjälpt till; även med inredning av och belysning i bönerummet.

Uthyrning – lägenheter och lokaler

Samtliga bostäder och lokaler utom caféet har varit uthyrda under 2012. Föreningen har även detta år betalat viss hyra för caféet, som drivits ungdomscafé ca två dagar i veckan.

Huset hade 2012-12-31 följande hyresgäster: Kristna Föreningen Filippi, Credo Lund/Credo Syd, Theofil, Design för livet/Till Liv; på korridoren: Daniel Arvidsson (ELU), Emma Hartikka (fr.o.m. febr 2013 Jennie Gunnarsson), Sara Rubenson (ELU), Sara Ekström, Jesper Runeson och Alfred Johansson; i lägenheterna: Johannes Adrian, Maja Sjö Dahl, Mikael Svensson, Henrik Gustavsson (Hanna Gustafsson 2:a hand) samt Annika och Magnus Tuvevesson.

Eva Andersson och Jonas Tuvevesson

Infokommittén

Informationskommittén har under året fullgjort sitt uppdrag att samla in och sprida information till både medlemmar och andra som kan vara intresserade av föreningens verksamhet, hålla adresslista, anslagstavlor och hemsida aktuella, marknadsföra föreningens program, distribuera inkommande brev, tidskrifter och e-post till rätt personer.

Intern och extern marknadsföring har gjorts genom e-post/brev, affischer, annonser i Sydsvenskan och på kyrktoget.se. Mot slutet av året har en ny hemsida förberetts för att kunna aktiveras under 2013.

Filippis missionsprojektsinsamling har gått till ELM-BVs mission i utlandet och anslagstavlan utanför biblioteket har uppdaterats kontinuerligt med aktuell information från missionsarbetet. Informationskommittén har bestått av Martin Bengtsson, Stefan Runeson, Betty Svensson, Birgit Berntsson, Pernilla Månsson och Gunilla Berglund (ansvarig).

Gunilla Berglund

Ungdomskommittén

Ungdomskommittén ligger för närvarande nere, ingen är formellt ansvarig i nuläget och kommittén vilar i väntan på nytt engagemang. Trots detta spirar ungdomsarbetet.

Ungdomsgruppen Berea

Under det gångna året har vi varannan vecka haft samling på Filippi med undervisning, fika, aftonbön och någon aktivitet där emellan. Många villiga talare har kommit, och genom undervisning pekats på Kristus för ungdomarna. I slutet av maj begav vi oss av för den klassiska utflykten till ön Ven, som bjöd på cykling och sol!

De andra veckorna har vi samlats i hemgrupper. Där är vi ungefär 35 pers. organiserade i mindre grupper med äldre ledare. Där fördjupas relationerna, både till varandra, sig själv och till Gud, genom samtal, bön, bibelstudium, sång och lekar och/eller spel. Dessa ledare deltog också i Bereas terminsavslutning i julas. Vi har varit runt 20-25 pers. på Bereas samlingar - som mest upp emot 35 någon gång och 10 pers. som minst.

Ungdomssekreterare och ungdomsledare

Liksom tidigare år har ungdomsledare, anställda av ELU, deltagit i föreningens verksamhet. Under våren har en del hänt: I februari kom ungdomssekreterare Pelle Svensson och arbetade in sig. Berea hade Hjalmar Unosson som huvudledare, följd av ett antal hjälpledare, kaféet hade Anders Ek som volontäranställd av ELU för att starta upp kaféet igen efter ett halvårs tystnad. Även där var Cecilia Imberg och Amanda Mattsson drivande personal.

Efter våren flyttade Hjalmar och Anders medan Amanda fick andra uppdrag. Tre ungdomsledare anslöt och vi öppnade kaféet en dag till, tisdagar 15-18 och onsdagar 15-19. Med Pelle som teamledare har Sara Rubenson, Janja Rosengren och Daniel Arvidsson under hösten engagerat sig och drivit Café Sandkakan, Berea och dessutom haft bokbord. Verksamheten består i huvudsak av att skapa möten med ungdomar samt att leda dem till Jesus.

Ungdomscaféet på Sandkakan

Ideella krafter kommer och hjälper till som cafépersonal på ungdomscaféet varje vecka. De hjälper till att baka, städa, handla, stänga, samtala med gäster, be och lovsjunga, ja verkligen vara en del av caféengagemanget.

Vi upplever framsteg i arbetet med caféet. Ungdomsledarna har inte bara färdigställt en uppfräschad cafélokal, charmig som få. De kan också vittna om hur arbetet bär frukt! Från det att vi öppnade i höstas har fokus lagts på att rusta upp, be och sätta rutiner för arbetet. En begynnande liten skara människor kommer regelbundet, ungdomar och unga vuxna, samtidigt är nya ansikten också mer regel än undantag, vecka efter vecka.

Det är enkelt att säga att caféet kan ha samma satsning resursmässigt under våren. Och med satta rutiner, cafépersonal som är varma i kläderna och som själva känner sig hemma på mötesplatsen, är förhoppningen att fördjupning och ökad träffsäkerhet i uppdraget nås. Både vad gäller sändaren: cafépersonalens gåvor i funktion för att vinna människors förtroende, men också vad gäller mottagaren: responsen i de människor de möter.

Bönerummets färdigställande är väldigt roligt. Det vill vi använda! En sådan självklar plats för tillbedjan av Gud som redan samlar människor i kristen gemenskap, fyller oss med stor glädje och uppmuntran. Vem vet vad som ligger förberett där, i ett helt nytt rum, för dess besökare? Vi ber och ser vad det ger!

Per-Jonas Svensson