

Kristna Föreningen Filippis Årsberättelse 2016



*"Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader,
barmhärtighetens Fader och all trösts Gud." 2 Kor 1:3*



| | |
|---|----------|
| Filippi 2016 | 2 |
| Styrelsens årsberättelse | 2 |
| Filippis medarbetare | 3 |
| Barnkommittén | 3 |
| Söndagsskolan 2016 | 3 |
| Juniorerna | 3 |
| Förkunnelsekommittén | 4 |
| Gemenskapskommittén | 4 |
| Filippis utfärd | 4 |
| Gemenskapshelgen | 5 |
| Julstuga | 5 |
| Hemgrupper | 5 |
| Seniorerna | 5 |
| Fikalistor | 6 |
| 20-30-gruppen | 6 |
| Föräldra-/barngrupp | 6 |
| Huskommittén | 6 |
| Huskommittén med husvärdar | 6 |
| Underhåll, reparationer och investeringar | 6 |
| Uthyrning och ekonomi | 7 |
| Informationskommittén | 7 |
| Ungdomsverksamhet | 8 |
| Berea | 8 |
| Café Sandkakan | 8 |
| Hemgrupper | 8 |
| Ungdomskommittén | 8 |
| Missionskommittén | 8 |
| Språk och Gemenskap | 8 |
| Mosaik | 9 |

Filippi 2016

Styrelsens årsberättelse

Filippi har under året gått igenom mycket, både positivt och negativt. Föreningen fortsätter att vara en plats där Guds Ord förkunnas och där vi genom undervisning, gemenskap och verksamhet får vara med och arbeta för och sprida Guds Rike. Samtidigt har vi också mött stora svårigheter och flertalet medlemmar har lämnat föreningen till en följd av 2016 års årsmötesbeslut angående nattvarvsfirande på Filippi. Detta är självklart en stor sorg för oss, och styrelsen har under året arbetat på många sätt med att försöka överbrygga de klyftor som öppnats i föreningen. Vår bön är att vi i det nya året, och inför detta årsmöte, ska bli burna av Guds kärlek så att vi kan fortsätta vårt arbete på ett sätt som ärar Honom.

Vi har också under året fått ett antal nya medlemmar, vilket såklart är glädjande. Speciellt glädjande är det att se att många studenter både vill bli medlemmar och engagera sig i föreningen på olika sätt.

Markus Hector har fortsatt vara anställd hos oss på 40% under året, och är fortsatt en stor tillgång till föreningen, både i fråga om undervisning och själavård och i fråga om det stöd han ger till verksamheten i kommittéer och styrelse. Bär också honom i era böner, och tacka Gud för det arbete han lägger ner hos oss.

ELU har fortsatt två ungdomsledare och en ungdomssekreterare hos oss, vilket är glädjande. Arbetet med Café Sandkakan, Berea och våra ungdomar är något vi verkligen är glada för, och det är också roligt att ungdomsledarna har tagit steget in i söndagsskolan, samt att vi fått lyssna till Anders Ek på söndagarna flera gånger under året.

Filippi driver många olika former av verksamhet, och det är med stor tacksamhet som styrelsen ser att vi i stor utsträckning klarar det med ideellt engagemang. Vi vill räkna ett stort tack till alla er som engagerar er i föreningen på olika sätt, i utåtriktad verksamhet, i kommittéer och i fika- och gudstjänstgrupper och i barn-, ungdoms- och seniorverksamheten. Trots detta finns det fortsatt luckor att fylla i Filippis verksamhet, och vi ber att fler ska engagera sig på de platser där det behövs.

Under året har arbetet med integrationsprojektet Mosaik också startat, vilket vi är mycket tacksamma för. Folke Johanneryd är anställd på 20% för att arbeta med det, och det finansieras helt av gåvor från en av Filippis medlemmar. Det är vi mycket tacksamma för, och vi vill uppmuntra oss alla till att be för Folke och de som engagerar sig i Mosaik, samt den gåvogivare som gör detta möjligt.

Under året har styrelsen också arbetat med frågan om att verkställa årsmötets beslut angående nattvard, och har även, genom en arbetsgrupp, utkommit med två dokument som behandlar detta. Vår bön och förhoppning är att dessa ska kunna innebära en utgångspunkt för att kunna mötas och i slutändan också enas kring frågan.

"Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem." 2 Kor 5:15

Styrelsen
Genom Oskar Wikdahl, ordf.

Filippis medarbetare

I och med ingången av 2016 gick Markus Hector ner från 50 procent till 40 procent anställning som teolog och medarbetare på Filippi. Till hans uppgifter har bland annat hört förkunnelse en gång i månaden, undervisning på kvällsbibelskolan, samtal, programplanering samt att delta i förkunnelsekommitténs arbete. Han har haft ett särskilt ansvar för kontakten med studenterna och bland annat tillsammans med Anders Ek hållit i undervisnings- och samtalsforumet "Dela tron". Dessutom har han varit med i planeringen och genomförandet av föreningens Första advents- evenemang samt funnits med på ett hörn i arbetet med Språk och gemenskap. Som fortbildning har Markus bland annat deltagit vid European Leadership Forums fem dagar långa konferens i Wisla i Polen i maj månad. Markus arbete har utförts i god dialog med föreningens styrelse. Martin Gustavsson har haft arbetssamtal med honom under året. *Markus Hector*

Barnkommittén

Söndagsskolan 2016

Detta år har söndagsskolan haft ungefär 35 barn, uppdelat på 3 grupper och ca 12 ledare. Vi har fått ett par nya ledare vilket var väldigt efterlängtat då vi även nappade några som hållit på länge. Under hösten hade vi även hjälp av våra ungdomsledare ett par söndagar då vi haft svårt att täcka ledarbehovet alla söndagar.

Antalet barn har ökat i lilla gruppen då det tillkommit flera nya familjer med mindre barn. Mellangruppen är fortsatt stor vilket har inneburit att vi ibland har haft en hjälpledare för att kunna vara två i den gruppen vissa söndagar.

Vi har fortsatt att arbeta med materialet "Skatten" för barnen i lilla- och mellan- gruppen där varje söndag är uppbyggd på samma sätt för att barnen ska känna igen sig. Varje samling består av en storsamling och därefter en samling i en mindre grupp.

Barnen i den stora gruppen har sitt eget program och använder boken "På väg". Det har följt med minnesverskort i Skattenmaterialet under hösten, vilket vi även valt att beställa till stora gruppen, för att träna barnen i att lära sig bibelverser utantill.

Vi fortsätter med "Barnens sång" i gudstjänsten vilket är ett uppskattat inslag under inledningen.

Söndagsskolan har också ordnat Filippis julfest med julspel, sång och gemenskap. Stora gruppen spelade traditionsenligt in en egen julfilm.

Under året har söndagsskolan även samlat in pengar varje månad till vårt fadderbarn i Nakuru, John Kibet. Vi skickar 250 kr varje månad från Filippi och det är i stort sett helt finansierat av barnens insamlade pengar.

Under söndagsskolan delas också barntidningen "Droppen" ut som Filippi abonnerar på till alla barn.

Söndagsskolans ledare genom Anette Åkesson och Gunilla Carlsson.

Juniorerna

År 2016 har juniorerna träffats varannan torsdag kl. 18.00 - 20.15. Kvällarna börjar med en enkel kvällsmat och 18.30 har vi samlats uppe i stora salen för en inledning med sång, bön och andakt. Kvällen har sedan ägnats åt någon aktivitet som t.ex. hyrt en idrottshall, pysslat, haft en tjej- och killkväll och besökt Betlehemskyrkan i Malmö. Det har kommit några nya och vi är nu runt 25 juniorer varje träff. Det är en bra gemenskap mellan de i årskurs 1 och de i årskurs 6. Vi har också ordnat en barnlägerdag på Missionsgården Strandhem i mars. Vårterminen avslutades med en hajk. Vi övernattade en natt på SMU:s Sommarhem i Gamla Boo, Höör. Vi hade lekar, myskväll med godis, grillade, paddlade kanot, badade och hade andakt med olika bönestationer.

Höstterminen inleddes med grillning tillsammans i Skrylle och redan då kom många nya. I början av oktober övernattade vi en natt på Filippi med film, mys och lek. Varje kväll har vi en stund där vi sjunger, ber och tackar Gud. Under hösten 2016 hade vi ett andaktstema där vi

tittade närmare på olika personer i bibeln och deras möten med Gud. Vi har fått några nya ledare. Vi är tacksamma för deras engagemang, idéer, musikalitet och hjälp.

Till sist: Vi har upplevt att juniorgruppen växer från termin till termin och är så tacksamma för Guds välsignelse. *Hela ledarteamet genom Sofie Eliasson, Matti Åkesson och Mathis Kögel.*

Förkunnelsekommittén

Förkunnelsekommittén (härefter benämnt FK) har styrelsens uppdrag att föra människor till Jesus Kristus och befästa dem i en sann tro på honom.

FK:s uppgifter omfattar, men begränsas inte till, att främja predikan, undervisning, bibelstudier, bön, sång och musik. FK samordnar i detta syfte flera grupper där det mesta av arbetet görs.

Dessa grupper är

- programgruppen,
- gudstjänstgruppen med mötesvärdar, musiker, tekniker och mötesledare,
- ansvariga för kvällsbibelskolan, samt
- mediagruppen, d.v.s. bibliotek, boklåda och tidningsprenumerationer.

Som vanligt har en stor del av arbetet under året gått ut på att ha kontakt med ovan angivna grupper. Inom varje grupp finns en ansvarig och i de flesta flera medarbetare. Arbetet inom grupperna har i huvudsak fungerat bra.

En viktig del av arbetet i FK är diskussionen om hur Filippi kan utveckla och fördjupa sin verksamhet och förkunnelse. Under året har FK i detta syfte inbjudit till tre undervisnings- och samtalskvällar. Under våren talade Kristina Runesson om hur vi kan möta människor från andra kulturer. Under hösten talade Bi Gudmundsson om hur evangeliet förvandlar och hur vi kan förvandlas av detta. Under hösten talade också Stefan Gustavsson om vikten av apologetik i kristna sammanhang för att bl.a. möta sekulariseringens utmaningar.

En av Filippis viktigaste resurser och välsignelser är den goda undervisning som finns. Under vårens gudstjänster har vi fått fördjupa oss i temat själavård, men vi har också fått höra undervisning om Korset. Under höstens gudstjänster har vi också bl.a. fått följa med på en spaning efter Kristus i Gamla testamentet.

Som få säkert har undgått har implikationerna av omröstningen i nattvardsfrågan varit ett återkommande ämne under året. Detta har också påverkat arbetet i FK. Såväl frågor om Filippis identitet som om hur man ska agera i förhållande till enskildas samvetsbetänkligheter har dryftats och kommer fortsätta att diskuteras framöver.

Slutligen har planeringen inför sommarmötet 2017 upptagit en del av arbetet i FK, framförallt under hösten.

FK har under året haft fem egna möten och två möten med gudstjänstgruppen. FK har bestått av Johan Gredenius, Martin Gustavsson, Markus Hector och Sara Olsson.

Johan Gredenius

Gemenskapskommittén

Filippis utfärd

Söndagen den 12 juni träffades runt 30 st Filippimedlemmar i Betlehemskyrkan i Malmö där Markus Hector inledde dagen med andakt. Förmiddagen fortsatte med en tävling och medhavd lunch i det soliga vädret utanför kyrkan. Eftermiddagen tillbringades på Malmö Museer. På Malmöhus Slott besöktes bland annat Akvariet innan vi fikade på borggården. Senare gick en del till Teknikens och Sjöfartens hus. Det blev en rolig dag för både yngre och äldre deltagare!

Betty Svensson

Gemenskapshelgen

Årets gemenskapshelg var andra helgen i oktober på Strandhem. Som flest var vi ca 100 personer som deltog. Dan Sarkar, som är präst i Broby, undervisade på lördagsförmiddagen på temat "Levande gemenskap" utifrån kapitel 5 i hans bok "Men då kom nåden springande". Under tiden ordnade ungdomsledarna aktiviteter för barnen. Efter middag blir det diskussion i grupper om Livet på Filippi (framtid och visioner). På eftermiddagen hade vi traditionsenligt hyrt simhall och bowlinghall i Örkelljunga, en mycket uppskattad aktivitet. De som ville komma ut i naturen gick en promenad runt Lärkesholmssjön i det sköna höstvädret. Lördagskvällen innehöll en festlig tacomåltid och därefter landskamp med både nationalsång, flaggor, missionsuppdrag och tävlingsgrenar. På söndagen firade vi gudstjänst i missionshuset tillsammans med ELM-föreningen i Örkelljunga med efterföljande söndagsmiddag på Strandhem. Helgen avslutades med information inför Sommarmötet. *Elisabeth Erlansson, Kristina och Eric Schäder, Jan och Gunilla Berglund*

Julstuga

På fredagskvällen under första adventshelgen ordnades traditionsenlig paketauktion på Filippi med fika, gemenskap, lotterier samt tårtkastning för barnen. Nytt för i år var att vi också spelade Bingo. Under kvällen packades också kolor, kakor med mera och gjordes andra förberedelser inför söndagen. Det hela var mycket trivsamt för medlemmar i alla åldrar!

På söndagen öppnades Filippi upp för julstuga med försäljning, fika, julspel, bingo och sång- och musikslag. Många tittade in för att handla, umgås, ta del av programmet försöka vinna på chokladhjulet. För barnen fanns även pysselhörna och fiskedamm. Julstugan var i år inte en del av Thomanders jul då det projektet fått delvis ny inriktning.

Vi gläder oss särskilt åt att även människor som aldrig eller sällan tidigare besökt Filippi tittade in. Eftermiddagen avslutades med Musik i advent kl. 16.30 då Magnus Tuveesson traditionsenligt ledde en sånggrupp, Andreas Irestål ett komband och då vi även fick lyssna till solosång av Christian Sturesson. *Markus Hector*

Hemgrupper

Filippi har under 2016 haft nio hemgrupper igång, förutom de som Berea har, med totalt cirka 75 deltagare. En grupp har lagts ner under året, i en grupp har andelen Filippimedlemmar minskat till följd av utträden och en grupp har tillkommit. De flesta grupper ses regelbundet men någon av grupperna mer sporadiskt. Grupperna lägger upp sina samlingar olika men har det gemensamt att de tillsammans söker Jesus, har möjlighet att lära känna varandra på ett djupare plan och kan dela glädje- och sorgeämnen.

En av hemgrupperna arrangerade Filippis gemenskapshelg på Missionsgården Strandhem i oktober. Samtliga hemgrupper har under året varit värdar vid söndagssamlingarna. Då styrelsen önskade avlasta hemgrupperna och få in fler i det uppdraget beslöt man i december att även medlemmar som inte var med i någon hemgrupp skulle tillfrågas om att vara värdar.

Markus Hector

Seniorerna

Seniorerna är en fristående grupp daglediga med bl.a medlemmar i KFF och ELM Malmö, men det kommer även många andra till träffarna.

Programmet 2016

- 29 februari "CO Rosenius 200 år" Föredrag av docent Rune Söderlund
- 29 mars "Etiska aspekter på digitaliseringen" Föredrag av professor Per Runeson
- 12 april "Oscar Ahnfelt – en väckelserörelsens sångförfattare"
Föredrag av Börje Karlsson, Kyrkhult. Samarr. Med RPG, Lund
- 18 maj Vårutflykt till Bjärebygden
- 28 september "Till hög till låg – en Guds ambassadör"

- 27 oktober Missionär Irene Olsson berättade om kollegan Anna-Lisa Mattsson
 ”Ett år i slöjornas land”
 Läkaren Monica Lövenstam Adrian om ett år i Saudiarabien
- 15 november ”Abraham i nya testamentet”
 Föredrag av biskop em. Erik Aurelius
- 14 december Seniorerna julfest i Betlehemskyrkan, Malmö
 Traditionellt knytkalas

Välkomna till våra träffar 2017! *Jan A Andersson*

Fikalistor

Det är många som hjälper till med att ordna fiket på Filippi, vilket är mycket uppskattat. Gemenskapskommittén ansvarar för att sätta samman en fikafixarlista inför varje ny termin. Under året är det många som har varit med och tagit ansvar för fiket och det har fungerat mycket bra. *Ingrid Sjunnesson*

20-30-gruppen

Varje tisdagskväll under terminstid arrangerar studentföreningen Credo Lund samlingar i Filippis lokaler. Följaktligen har Filippi inget omfattande eget studentarbete. Dock träffas åldersgruppen 20–30+ två kvällar per termin för att umgås, äta gott, ha någon aktivitet och andakt. Ibland samtalar de också om Filippi och deras kallelse i föreningen. Så har också skett under 2016. Medarbetaren Markus Hector har bjudit in till samlingarna. Sara Josefson har tagit ett stort ansvar för genomförandet men alla har hjälpts åt och delat på uppgifterna. Gemenskapskvällarna har varit mycket uppskattade och är ett viktigt tillfälle för unga vuxna i föreningen att träffas och lära känna varandra. *Markus Hector*

Föräldra-/barngrupp

Varje torsdageftermiddag kl 14- 16.30 har några föräldralediga träffats med sina barn i Filippis lokaler. Vi har lekt och fiket tillsammans. De flesta gånger har det kommit tre-fyra familjer. Det är trevligt och viktigt att få möjlighet att träffa sina kristna vänner och deras barn. *Hanna Ek*

Huskommittén

Huskommittén med husvärdar

Huskommittén, HK, som förvaltar och hyr ut Filippis fastighet Thomander 31, har under året haft sex möten. Ledamöter är Karin Irestål, Olof Bengtsson (ny ledamot), Petter Johansson (kassör) samt områdesansvariga Olof Weberup och Eva Andersson.

Husvärdar, HV, och **Inredning**: Husvärdgruppen har under året utökats och indelats i olika ansvarsområden. Den består av Mathis Kögel (ansvar för anställda städare), Sven Olof Andersson (inköp, kaffekassa och småreparationer), Maja Gunnarsson (extern uthyrning, dessutom tillbaka i HV som köksansvarig) samt Therese Wemmenborn och nytillträdde Annamaj Andersson (båda med ansvar för 'trivsel & trevnad'). Dessutom är flera andra engagerade i tvättning, dukning mm.

I mitten av september var det stor uppslutning på föreningens städ- och fixardag.

Underhåll, reparationer och investeringar

- Filippi liksom studentkorridoren anslöts i februari till Lunds Öppna stadsnät och kunde som ideell förening teckna förmånliga abonnemang.
- Vid februari månads utgång övergick den förmånliga heltidsanställning (utan kostnad) av Mikael Svensson som Filippi haft i sju år (genom samarrangemang med kommunen) till en 40% anställning som fastighetsskötare, där resterande 60% är i Pingstkyrkan i Lund (visst bidrag fås fortff). Mikael har under året huvudsakligen arbetat med renoeringen av Filippis stora balkong

inkl. underliggande plåttak, men också utfört en del vaktmästarsysslor samt bytt armaturer (begagnad gåva från Kedjeteknik i Malmö 1985) och målat tak i korridoren (efter nätinstallationen).

- Eva Andersson har med en tjänst på 20% förutom uthyrning haft projektansvaret för nätinstallationen, balkongbygget och nya sophanteringen, men också fått rycka in på en del vaktmästeri samt iordningställande av källaren. Dessutom har en del tid lagts på att ta hand om de ca 100 begagnade stolarna som köpts in som komplettering i samlingsalen samt på att köpa in nya och bättre möbler till Hector/Eks kontor.
- Inköp av vitvaror har gjorts under året: en kyl och en frys till källaren, som extraresurs för Filippi, två kylfrysar och en spis till lägenheter samt en ny mikro till korridoren.
- Separat frånluftsfläkt har installerats i Design för livets lokaler och därmed förväntas minskade uppvärmningskostnader.
- Wallstens Plåt har målat om gatuhusets plåttak (efter många års flagnande av färg) och Rörexpressen har bytt Theofilens enkla radiatorer mot dubbla.
- Mathis Kögel har genom sin firma i slutet av hösten utfört vaktmästeriarbete och diverse reparationer, dels eftersom Mikael S haft långvariga luftrörsbesvär och dels som avlastning åt Eva A.
- Ny fast projektor har köpts in under året. Under en tid har mikrofoner och diverse annan utrustning i samlingsalen strulat, men nyinköp är på gång – allt för att samlingar och uthyrning ska kunna fungera.

Uthyrning och ekonomi

Samtliga bostäder och lokaler har varit uthyrda under 2016, dock ingår kaféet i de lokaler som KFF själv disponerar. KFF har använt det för ungdomskafé, Språk & gemenskap samt till s k "Dela tron" med studenterna.

Hyresgäster 2016.12.31. I lokalerna: Kristna Föreningen Filippi, Theofil, Credo Sverige, Design för livet/Till Liv. På korridoren: Filippa Einarsson, Emma Schäder, Johanna Preston (flytt 1/1), Emilia Weichbrodt samt ungdomsledarna Hanna Jakobsen och Klara Einarsson (ELU). I lägenheterna: Hanna Gustafsson, Annika och Magnus Tuveesson, Sara Ekström, Mikael Svensson samt gymnasisterna Paulina Ekström och Frida Berg.

Credo Sverige har under året sagt upp kontraktet på kontorslokalen 14E (halv trappa upp) och HK utreder därför fortsatt användning av lokalen.

Lund 2017-02-06 *Filippis Huskommitté*

Informationskommittén

Informationskommittén har fullgjort sitt uppdrag att samla in och sprida information till både medlemmar och andra som kan vara intresserade av föreningens verksamhet. Detta har gjorts genom att bjuda in till kommande samlingar genom affischer och i vissa fall direkta inbjudningar, samt genom att hålla hemsidan uppdaterad. Terminsprogrammet har även publicerats på Kyrktoget.se.

Filippis missionsprojektinsamling har under 2016 gått till ELM:s utlandsmission. Insamling har skett genom kollektor vid gudstjänster. Insamlade pengar går till budgeterade ändamål i samarbetskyrkorna i Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru. Vad detta innebär mer konkret kan man läsa om i verksamhetsplanen på ELM:s hemsida.

Under året har 44 utskick av varierande storlek gjorts varav åtta rapporter från Språk och Gemenskap och två reseskildringar. Hemsidans externa sidor har drygt 1500 besökare per år, med en ökande trend. Sidorna "Om Filippi" och "Gudstjänst" toppar glädjande nog besöksstatistiken.

Anslagstavlorna utanför samlingsalen och i entrén har hållits uppdaterade med information om missionsarbetet, den egna och närliggande verksamheter.

Informationskommittén har bestått av Betty Svensson (mission), Birgit Berntsson (arkiv) och Gunilla Berglund (hemsidan + utskick + adressregister).

Ungdomsverksamhet

Anders Ek har fortsatt som ungdomssekreterare i Filippi under året. Utöver sitt arbete med diverse ungdomsarbete har han varit ledare för Filippis ungdomsledare. Under hösten gick han in som handledare även för ungdomsledarna i föreningen i Malmö. Det är en härlig satsning som görs där och vi hoppas att den ska få leda till mycket ny energi åt deras förening.

Linda Martinsson och Linda Schäder avslutade sin ledarutbildning och sitt arbete i Filippi i slutet av våren. Vi är glada och tacksamma för det arbete de har lagt ner hos oss! Efter sommaren tog Klara Einarsson och Hanna Jakobsen över och har under hösten blivit handledda av Anders.

Berea

Ungdomsgruppen Berea har under året samlats varannan fredag i Filippis lokaler. Berea riktar sig till ungdomar i senare delen av högstadiet samt gymnasiet. En typisk kväll börjar kl 19 med undervisning och fortsätter med fika och lekar. Kvällen avslutas med aftonbön och lovsång. Det är ungdomarnas hemgrupper som turas om att ta hand om kvällarna. Under året har ca 15-22 ungdomar kommit till Berea och utöver ungdomsledarna finns Sara Josefson med och hjälper till.

Höstterminen på Berea avslutades med en klassisk julavslutning med dans kring granen, knytkalas och paketelek.

Café Sandkakan

Caféet riktar sig till ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern och har öppet på onsdagseftermiddagar i Filippis cafélokal. På caféet erbjuds en plats där man kan umgås i en trevlig och varm miljö, samtidigt som man får ta del av gott och prisvärt fika. Ungdomsledarna tillsammans med Anders har under året hållit i caféet. Under vårterminen fick Linda och Emma uppbackning av frivilliga från föreningen och under hösten har Klara och Hanna fått hjälp av ungdomsledare från teamet i Malmö. Caféet besöks av mellan 30 till 50 ungdomar varje vecka och är ett bra tillfälle för Filippi att nå ut till nya.

Hemgrupper

Under året har fyra hemgrupper varit knutna till Berea. Ledare för dessa grupper har varit Filippimedlemmar mellan 20-30. Ledare under 2016 har varit Julia Bjuremo, Mattias Andersson, Folke Johanneryd och Janja Sallbring. Hemgrupperna har träffat omkring varannan vecka och är en samling där ungdomar får möjlighet att fördjupa sig i Bibel. Det finns planer på att starta upp ytterligare en hemgrupp under 2017.

Ungdomskommittén

Kommitténs syfte är att vara en länk mellan Filippis styrelse och ungdomsledarteamet. Vi i kommittén har under året haft möten med ungdomsledarna där vi har stämt av hur deras arbete i föreningen fungerat och fungerar. Innan Emmas och Linda avslutade sitt ungdomsledarår hos Filippi hade vi ett utvärderingsmöte med dem. Vi hade även ett möte med Klara och Hanna under hösten för att se hur deras första tid i föreningen har varit. Vi har tagit emot och delat synpunkter på hur ungdomsledarnas tjänst ska kunna fungera bättre i Filippi.

Kommittén består av Sara Ekström och Mattias Andersson
Verksamhetsberättelsen är skriven med hjälp av Klara och Hanna.

Missionskommittén

Språk och Gemenskap

Under året har Filippi haft "Språk och Gemenskap", öppet hus med fika för den som vill öva svenska under måndagar kl 14-17. Vi har varit på Sandkakan men använt några rum inne på Filippi vid behov. Vid varje tillfälle har det funnits möjlighet för gästerna att följa med till bönerummet för en andakt. Flera av besökarna har ofta deltagit.

Under året har 15 volontärer hjälpt till mer regelbundet. Vid varje tillfälle har 6-11 volontärer varit engagerade. Flera volontärer är inte knutna till Filippi men väl medvetna om Språk o Gemenskaps kristna profil.

Oftast har 8-12 gäster kommit under eftermiddagen från världens olika hörn. Det har varit en stor blandning av gäster. Några söker asyl, andra är gäststudenter, några har bott i Sverige länge men vill bättra på sin svenska. Åldersspannet bland gästerna är från 17 till 80 år, både män och kvinnor. Under året har vi haft ett 60tal olika gäster. I höstas hade vi två studiecirkel igång genom Sensus.

Knytkalas och en kväll då vi fick lära oss laga libanesisk falafel har gett oss en smak av det goda från andra kulturer. Vårutflykten gick till Knivsåsen med fika hos familjen Andersson. Gästerna har även bjudits in till programpunkter på Filippi, särskilt till 20-30+ och advent- och julfest. Flera av våra gäster passade då på att komma.

På språk o gemenskap har vi delat ut kristna tidningar (Droppen, Till Liv, Insidan) och biblar på olika språk till intresserade under året.

Språk o Gemenskap har varit mycket uppskattat av både gäster och volontärer.

Kristina Runeson, värdinna och samordnare på Språk och Gemenskap

Mosaik

Mosaik startade hösten 2016 och har sedan oktober haft träffar med ensamkommande flyktingar från ett hem i Lund. Projektet handlar om att möta behovet av att många unga ensamkommande har en tråkig vardag och kan ha det svårt att skapa kontakt med svenskar. Vi vill skapa en trygg plats där vi tillsammans får bygga relationer med varandra och där vi får visa på Guds kärlek för dem som kommer.

Vårt mål var att höstterminen 2016 komma i kontakt med ensamkommande som var intresserade av projektet. Vi hade ett uppstartsmöte med unga i föreningen och deras kontakter. Det var ett stort intresse med cirka 25 deltagare. Sedan fick vi kontakt med ett boende för ensamkommande flyktingar i Lund och vi har sedan dess haft träffar nästan varje måndagskväll med de som bor på hemmet. Som flest har vi varit runt 25 personer inräknat både dem från hemmet och från föreningen. Det kan dock skifta mycket och ibland har det bara varit någon eller några få som kommit. Från Filippi brukar vi oftast vara runt 7 personer. Att ungdomsledarna hjälper till är ett stort stöd.

Under träffarna har vi haft mycket lekar då det är ett bra sätt att lära känna varandra och börja känna sig mer avslappnade. Vi har även gjort saker som exempelvis: byggt pepparkakshus, dansat runt granen, haft nyårsmiddag, läst läxor, pysslat, spelat mycket pingis och ätit mycket fika.

De senaste gångerna har vi cyklat till hemmet och sedan stannat där under kvällen istället för att bara vara i våra lokaler. Det blir också ett bra sätt att mötas på, särskilt då det ibland är svårt att få med sig killarna att cykla från hemmet i kylan. *Folke Johanneryd och team*